



Protestantse Gemeente Zwammerdam

Zondagsgroet

4^e jaargang, nr. 2

13 januari 2019



Jezus is de Morgenster
Hij is de blinkende Morgenster
Zie hem stralen
Maak mij als een Morgenster
Maak mij een blinkende Morgenster
Ik wil stralen

Een samenvatting van een simpel kinderliedje van Elly en Rikkert, dat net zo goed ons Epifanielied en lied voor de dienst had kunnen, dat u verderop in deze Zondagsgroet kunt vinden.

(De toelichting daar, zal dan ook beperkt blijven.) De tijd van Epifanie is de tijd van de 'openbaring' van de Here Jezus Christus. Vorige week openbaarde Jezus zich aan de wijzen (Driekoningen). Vandaag gedenken we de doop van onze Heer. In deze tijd van het kerkelijk jaar staan we stil bij openbaring en het begin van Jezus' werk op aarde. Deze tijd wordt ook wel de 'Ik ben....tijd' genoemd. Na de dienst van vorige week zal u dat niet onbekend in de oren klinken. Vorige week vertelde God de Vader aan Mozes en het volk van Israël wie Hij is.

Jezus vertelt ons in het evangelie wie Hij is. Hij doet dat in de vorm van vergelijkingen. 'Ik ben het licht, het brood des levens, de ware wijnstok, de (goede) herder, de weg' Ook allemaal woorden die we terugvinden in de eenvoudige maar o zó ware liedjes van Elly en Rikkert. 'Jezus is de morgenster', Hij is het Licht. Maar daaraan toegevoegd: 'Maak mij als een Morgenster'. Hieruit spreekt ons verlangen dat we 'meer en meer mogen gaan lijken op Jezus. Ook dat vinden we weer terug in een kinderlied en wel in 'Meer en meer' van Marcel Zimmer. Vandaag verandert de kleur van de antependia in groen. Dit zal zo blijven tot en met zondag 17 februari. Hierna begint de voorbereiding op de 40dagentijd, vroeger in de Rooms Katholieke kerk ook wel het voorvasten genoemd. De kleur verandert dan weer in paars, de kleur van inkeer, boete en bezinning. Echter de kleur paars is ook de kleur van de verwachting! Goede zondag!

Wij vieren met elkaar...

Zondag 13 januari 2019 - 10.00 uur

Voorganger: Prio. D. de Roest (Hoogmade)

Dienstdoende ambtsdragers:

Jan Burggraaf
Arie van der Eijk
Agaath van Egmond
Gerda Blanken



Organist: Ed Veerman

Kindernevendienst Groep 1: Marlize Eijkelboom

Groep 2: Annemarie van Vliet

Catechese: 12- 15 jaar, Kick en Teunie

15+, Liesbeth en Jan-Willem

Oppasdienst: Richard van Zijll en Job van der Hulst

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

Koster: Mathieu van Wijngaarden

Koffiedrinken na de dienst!



Zondag 20 januari 2019 - 10.00 uur

Voorganger: Ds. A. Mak (Haarlem)

Dienstdoende ambtsdragers:

Patricia Grootendorst
Kees Paul
Arie Jan de Bruin
Caroline Groeneveld



Organist: Warno Ruting

Kindernevendienst Groep 1: José Habben Jansen

Groep 2: Maaïke van der Hulst

Oppasdienst: Liesbeth en Inge van Hemmen

1e collecte: Oecumene (PKN)

2e collecte: Zending

Koster: Hans Groeneveld

Koffiedrinken na de dienst!



Wijzigingen onder voorbehoud



De bloemen gaan vandaag als bedankje van de gemeente naar Huug Kapteijn, Zierendeweg 12, voor wat hij voor de Zendingscommissie heeft gedaan.

Wilt u weten wie er in de komende tijd in onze gemeente voorgaan?
Kijk dan eens op de site van onze gemeente: www.pkn-zwammerdam.nl
Onder het kopje 'preekrooster 2019' vindt u dan het jaarrooster.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van de 'Zondagsgroet', of hebt u, heb jij tips/suggesties voor de groet meldt dit/die dan per e-mail op zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
Kent u iemand, die geen computer heeft en niet in de kerk kan komen:
neem de gedrukte groet dan alstublieft voor hem of haar mee! Bedankt!



Lied vóór de dienst



'Hoe helder staat de morgenster', lied 518 is vandaag ons lied voor de dienst. We zingen er de coupletten 1, 2 en 7 van. Een echt lied voor de Epifaniëntijd, al zou couplet 7 ook heel goed als wederkomsttekst gezongen kunnen worden. Het lied is de door Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995) geschreven vertaling op het oorspronkelijk Duitse: 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' van de Lutherse hofprediker, pastor en dichter van geestelijke liederen, Philipp Nicolai (1556-1608)



Nashville-verklaring is pastoraal onverantwoord

Ds. René de Reuver, scriba generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, betreurt de naar Nederland overgewaaid Nashville-verklaring.

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beeldrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitsprekt over de seksuele gaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

De Nederlandse tekst van de 'Nashville-verklaring' kunt u vinden op:

<https://nashvilleverklaring.nl/wp-content/uploads/2019/01/Nashville-Verklaring-Nederlands-definitieve-versie-met-naschrift.pdf>



De 1^e collecte van zondag 13 januari is bestemd voor de eigen diaconie

Als diaconie vinden we het belangrijk dat we omzien naar elkaar. Dit doen we via acties zoals de dankdag-actie met de blikvangers en de bloemenactie met biddag afgelopen jaar. Maar ook met de wekelijkse bloemengroet en de verjaardagsgroet, die u via de contactpersonen krijgt. Daarnaast organiseren we natuurlijk aan het einde van het jaar de Kerstviering voor de senioren binnen onze gemeente. In 2018 organiseerde de diaconie voor het eerst een High Tea in de zomer. Een activiteit die we wellicht gaan herhalen. Ook voor 2019 staan er weer verschillende acties/activiteiten op de agenda. Deze acties en activiteiten worden niet alleen georganiseerd door de diaconie, maar ook bekostigd door de diaconie. Het zijn acties die wij graag voor en met elkaar willen blijven organiseren. De diaconie beveelt deze collecte daarom van harte bij u aan, zodat wij ook in de toekomst naar elkaar om kunnen blijven zien.

Zoals een kameel voor zijn meester knielt, opdat deze aan het eind van de dag de last van hem kan afnemen, zo mag u iedere avond neerknielen en de Meester uw last laten afnemen.





1^e collecte zondag 20 januari:
Oecumene:
Migratie verbindt kerken wereldwijd

Door migratie ontstaan overal ter wereld nieuwe geloofsgemeenschappen en kerken, vaak op onverwachte plekken. Zo krijgt de kerk in Marokko een enorme impuls door migranten uit West-Afrika, die na een studie of tijdelijke baan besluiten in Marokko te blijven. Kerken in de Arabische golfstaten bestaan vrijwel geheel uit migranten, velen afkomstig uit kerken in Pakistan en Indonesië.

Migratie verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en migrantenkerken. In totaal zijn er ruim 1200 interculturele kerken, zoals we deze kerken zijn gaan noemen.

De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen interculturele kerken onderling en contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen, onder meer door leiders van interculturele kerken toe te rusten en migrantenkerken te helpen via SKIN (Samen Kerk in Nederland) meer zichtbaar te worden in de Nederlandse samenleving, de media en de politiek.

Ook maakt de Protestantse Kerk materiaal voor het lezen van de Bijbel in multiculturele groepen. Wanneer je een Bijbeltekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, is dat een enorme verrijking. Maar het is door taal- en cultuurverschillen niet altijd makkelijk. De Protestantse Kerk ondersteunt multiculturele groepen die samen Bijbellezen met advies en materialen.

20 januari vragen we uw steun voor oecumenische activiteiten van de Protestantse Kerk zoals de ondersteuning van internationale en migrantenkerken in Nederland.

Het contactadres van de gemeente voor rouw, trouw en geboorte is ds. Anne Post: predikant@pkn-zwammerdam.nl telnr. 06-24780677

Op dinsdag, woensdag en donderdag zal hij overdag zoveel mogelijk in Zwammerdam aanwezig zijn. Indien hij niet bereikbaar is, kunt u in dringende gevallen contact opnemen met de scriba: scriba@pkn-zwammerdam.nl



Groothuisbezoeken

Inmiddels zijn de Groothuisbezoekbijeenkomsten gepland. We hebben echter de indruk, dat een aantal mensen er niet aan heeft gedacht om de antwoordkaarten van de uitnodiging in te leveren. U krijgt daarom nog een herkansing, maar wel liefst op korte termijn uw kaart inleveren bij een ouderling of contactpersoon of in de brievenbus van 'de Ontmoeting'.

Namens de pastorale ouderlingen: Bedankt!

Actie Kerkbalans 2019 gaat bijna van start!



Zoals u gewend bent wordt aan het begin van elk jaar de Actie Kerkbalans gehouden. Zo ook dit jaar weer. Het thema is, net als in voorgaande jaren, is:

'Geef voor je kerk'

Vanaf maandagavond 21 januari kunt u de bekende enveloppe weer verwachten. De bedoeling is dat op woensdag 30 januari alle door u ingevulde antwoordstroken bij de kerk binnen zijn. We hopen met elkaar op een goede actie en.... wees aardig voor de medewerker die aan uw deur komt. Hij/zij doet het niet voor zichzelf 😊.



Jan Hooftman, Oranjeplantsoen in Bodegraven, is in verband met een hersenbloeding opnieuw in het ziekenhuis opgenomen

Hebt u iets te melden over ziekte, zorg of medeleven, voor uzelf of anderen, geeft dit dan door aan uw contactpersoon of mail naar: blhgroeneveld@outlook.com Samen kunnen we zo omzien naar elkaar.

Als Jezus

*Hij is zelf ons voorgedaan
en gedoopt in de Jordaan.
Zo het water in gelopen
om zich daar te laten dopen.
Hij die zonder zonden was,
liet daar, als in spiegelglas
ons het beeld zien, van Zijn dood.*

*Uit het watergraf verzezen
heeft de Vader Hem geprezen.
Samen met de Heil'ge Geest
hield Hij van Zijn Zoon het meest.
Willen wij in Zijn voetspoor gaan,
wijst Hij daar de weg ons aan,
in Zijn liefde, eeuwig, groot.*

Jannie de Paauw

Wie zijn er jarig?



De eregalerij



**14 januari Mw. M. de Leeuw – Heij,
Kerklaan 11, 2471 AK**

**19 januari Mw. T. Stoter – Bekker,
Kortsteekterweg 10, 2407 AG Alphen a/d Rijn**

15 januari Dhr. L. van Kempen,
Molenstraat 24, 2471 AB
Mevr. A. D. Kwakernaak – Kroeske,
Steekterweg 21,
2407 BD Alphen a/d Rijn
Jeske van den Bosch,
Kortsteekterweg 24,
2407 AG Alphen a/d Rijn
Dhr. L. Burgers,
Vinkebuurt 59, 24471 XB
Femke Verburg,
E. de Boer – van Rijkstraat 142,
1065 GS Amsterdam



18 januari Mw. A. van Greuningen - van Zijtveld,
Dr. Schreuderstraat 64, 2471 PT
Dhr. A. Kemp,
Molenstraat 28, 2471 AB



Op 17 januari wordt Iris van Greuningen,
Vinkebuurt 19, 2471 XA, 8 jaar
Op 19 januari wordt Jessa Wessel,
Withenluststraat 19, 2471 AD, 2 jaar

Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?

Meldt het dan even via:

zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl

of via telnr. 613864/06-28982952.

Kerkenraadsvergadering 2018/2019		
Dag	Datum	Aanvang
Donderdag	17-1-2019	20.00 uur
Woensdag	20-3-2019	20.00 uur
Dinsdag	14-5-2019	20.00 uur
Donderdag	4-7-2019	20.00 uur
Dinsdag	27-8-2019	20.00 uur
Woensdag	25-9-2019	20.00 uur
Dinsdag	26-11-2019	20.00 uur

U kunt deze data aanhouden voor het eventueel stellen van vragen aan de kerkenraad.

Hebt u iets te melden in de Zondagsgroet, een bedankje of iets dergelijks?

Dan kunt u dit kwijt op:

zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
tot uiterlijk donderdagavond 19.00 uur
volgend op deze nieuwsbrief.



Agenda jeugdwerk

- Zondag 13 januari 2019

Cathechese

- Woensdag 16 januari 2019

Jongensclub 't Anker 19.15-20.30 uur

- Maandag 21 januari 2019

Meisjesclub de Burchzwaantjes 19.15-20.30 uur

- Woensdag 23 januari 2019

Jongensclub 't Anker 19.15-20.30 uur

- Zondag 27 januari 2019

Kerk en schooldienst (kerk)

Tienernevendienst



De activiteiten vinden plaats in 'de Ontmoeting' tenzij anders vermeld

Jeugd- en jongerenwerker

Jan-Peter Molenaar

Tel: 06-47018526

Mail: jp@chillandtalk.nl



Collecteopbrengsten

6 januari Kerk € 261,12
Kerkrentmeesterlijk Quotum € 214,87

Collectebonnen

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking naar het volgende rekeningnummer:

NL81 RABO 0331 2922 03

t.n.v. col. v. kerkrentmeesters onder vermelding van het aantal vellen van € 15,-- (20x0,75) of € 25,-- (20x1,25). Graag na overschrijving even een telefoontje om een afspraak te maken over ophalen dan wel brengen.

Betaalt u liever contant en haalt u de bonnen zelf op?

Maak dan eerst even telefonisch een afspraak met: Lenie Ooms tel. 613271.

Bij geen gehoor: 0646341251

Kerkdiensten Ipse de Bruggen



20 januari Pastor E. Snaterse

27 januari Pastor E. Snaterse

De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1 van 'de Haven'. De vieringen beginnen om 11.00 uur tenzij anders aangegeven.

Koffiedrinken na de dienst

Er is besloten, dat er na elke zondagse eredienst koffie gedronken zal worden in 'de Ontmoeting'. Het betreft hier een proef voor zes maanden. In juni of mogelijk eerder zal deze proef worden geëvalueerd. U zult dus nog nader geïnformeerd worden of het wekelijks koffiedrinken al dan niet blijvend zal zijn.





Orde van dienst voor zondag 13 januari 2019 – 10.00 uur
Voorganger: prio. Douwe de Roest
Organist: Ed Veerman

- Inleidend orgelspel
- Lied voor de dienst: Lied 518: 1, 2, 7 'Hoe helder staat de morgenster'
- Welkom en mededeling door de ouderling van dienst
- Aanvangslied: Psalm 100: 2, 3, 4
- Stil gebed, votum en groet
- Gebed voor de nood in de wereld
- Glorialied: Lied 526: 1 en 2 'Juich voor de koning van de Joden'

De heilige Schrift

- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst
- Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 40: 1-11
- Lied 456B: 1, 2 'Kwam van Godswege'
- Schriftlezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 3: 15-16, 21-22
- Lied 456B: 3, 4, 5, 6
- Verkondiging
- Lied: 353: 1, 2, 3 en 4 'Nu heeft het oude leven afgedaan'
- Kinderen komen terug in de kerk
- Kinderlied: Alles wordt nieuw II, lied 14 'Er roept een man in de woestijn'

Dienst van gebeden en gaven

- Dankgebed en voorbeden
De gebeden worden afgewisseld met lied 1005, telkens een vers en het refrein
- Stil gebed
- Gezamenlijk gesproken Onze Vader
- Inzameling van de gaven:
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk
Lied van de maand tijdens de collecte: 1008 'Rechter in het licht verheven'
- Slotlied: Lied 686: 1, 2 en 3 'De Geest des Heren heeft'
- Zegen
- Lied 425: 'Vervuld van uw zegen'