



**6^e zondag in de 40dagentijd
Zondag Palmarum (Palmpasen)**



*Op Palmpasen kwam Jezus feestelijk Jeruzalem binnen.
Toch lag op Zijn gezicht al de schaduw van lijden.
In het aardse leven gaf Jezus mensen weer zicht en inzicht.
Helaas bleek dat niet genoeg, ze wilden een Koning, een Koning.
Het laatste Avondmaal Jezus brak het brood en deelde de wijn.
Toen kwam het verraad met een kus later een kraaiende haan.
Het werd donker op Golgota, alleen drie kruisen in een inktzwarte nacht.
Maar vandaag is het Palmpasen. Joden vieren feest in Jeruzalem
deze week wordt een lijdensweg.*

Klaas van Eijbergen

Wij vieren met elkaar...

Zondag 14 april 2019 - 10.00 uur

6e zondag 40-dagentijd - Zondag Palmarum (Palmpasen)

Voorganger: Ds. J. Hulzebosch (Alphen a/d Rijn)

Dienstdoende ambtsdragers:

Will Griffioen
Kees Paul
Sietske van Mullem
Gerda Blanken



Organist: Lennard Esveld

Kindernevendienst: Groep 1: Anja Ruven

Groep 2: José Habben Jansen

Oppasdienst: Wietse Habben Jansen en Job van der Hulst

1e collecte: 40-dagencampagne:

Jongeren doorleven het Paasverhaal (Nederland)

2e collecte: Kerk

Koster: Joop van Wijngaarden



Koffiedrinken na de dienst!



Wijzigingen voorbehouden.



De drie dagen
van Pasen
Triduum 2019
18-20 april

In de veertig dagen op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt.
We bezinnen ons op ons leven, maar ook hoe we met onze medemens omgaan.
We doen dat door te bidden, te vasten en te geven, maar ook door het eens wat rustiger
aan te doen, of er juist eens wat meer voor de ander te zijn.
In de lijdensweek en de drie laatste dagen daarvan, het Paastriduum, zijn we getuige van
het volbrengen van Jezus' opdracht op aarde.
In de drie dagen van Pasen komen we als gemeente tot de kern van ons geloof.
We ontvangen nieuw leven! Een nieuw begin! Door het sterven van Jezus Christus
kregen we toekomstperspectief: de kans op eeuwig leven.

In drie diensten, die samen één dienst vormen, zullen we stilstaan bij dit Godsgeschenk, dat zal worden bekroond in de jubeldienst op Paasmorgen!

Op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal in navolging van de Joden. Jezus stelde het Avondmaal in tijdens de joodse Pesachmaaltijd, de maaltijd waarin de Joden hun uittocht als slaven uit Egypte gedenken. Er was geen tijd om het brood voor onderweg te laten rijzen. Het zuurdesem wat men voor het rijzen gebruikte heeft in de Bijbel vaak het beeld van de zonde, dat alles doorzuurt. Het zuurdesem moest in het land van de zonde achterblijven. Jezus brak het brood als symbool voor zijn lichaam, dat zondenvrij was en gebroken zou worden. Ook wij zullen deze avond het ongezuurde brood eten.

En dan.... die vreselijke 'Goede' Vrijdag. Jezus weet wat er komen zal op deze donkere dag. Pijn, vernedering de dood, de duisternis..... 'Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren.' Het werd duister die vrijdag... Zijn kruisdood als verbindende schakel tussen God en mens. De Vader gaf zijn eigen Zoon, uit liefde voor ons, als een lam geslachtodferd voor de zondige mens. Het werd duister die vrijdag... Maar..., de dood had niet het laatste woord. Op zaterdag komt er Licht in de duisternis. Het Licht van Jezus' verrijzenis en het licht van onze verzoening met de Heer. Er is weer ontmoeting mogelijk, een nieuw begin, een nieuw leven: nu en later in een eeuwig leven met Hem! Dat mogen we vieren in de jubel op Paasmorgen!

In het Dorpsignaal stond als aanvangstijd voor Stille Zaterdag 19.30 uur vermeld. Dit moet echter 21.00 uur zijn.

Donderdag 18 april 2019 - 19.00 uur! Witte Donderdag

Viering van de maaltijd van de Heer

Voorganger: Ds. Anne Post

Dienstdoende ambtsdragers:

Henk Boer
Arie van der Eijk
Alle diakenen



Marco Spits: orgel
Gerda Pieters: fluit
Combo

Avondmaalscollecte: Hospice Bodegraven - Reeuwijk
Koster: René Blanken

Vrijdag 19 april 2019 - 19.30 uur Goede Vrijdag

Voorganger: Ds. Anne Post

Dienstdoende ambtsdragers:

Kees Verhoog
Annemieke de Wit
Arie Jan de Bruin
Lisette de Roos



Liesbeth van Hemmen: piano
Combo
Koster: Jilles de Roos

Zaterdag 20 april 2019 - 21.00 uur Stille Zaterdag

We ontmoeten elkaar op het kerkplein rondom het vuur

Voorganger: Ds. Anne Post

Dienstdoende ambtsdragers:

Edwin Boer
Lisette de Roos



Jaap Snel: Orgel
Koster: Wim Verburg

Op Witte Donderdag zal er na de dienst koffiedrinken zijn in 'de Ontmoeting'. Vanaf 20.25 uur kunt u in de kerk naar een stream van 'The Passion' kijken. Hierna zal er gelegenheid tot ontmoeting zijn in en rondom de Dorpskerk.

Er zal deze dagen een gedrukt liturgieboekje zijn.

Zondag 21 april 2019 - 10.00 uur Pasen

Voorganger: Ds. Anne Post

Dienstdoende ambtsdragers:

Jan Burggraaf
Patricia Grootendorst
Sietske van Mullem
Gerda Blanken



Organist: Ed Veerman

Muzikale medewerking van een koperblazersensemble van 'Wilhelmina'

Kindernevendienst: Groep 1: Marlize Eijkelboom

Groep 2: Mathilde Raadgever

Oppasdienst: Sari Burggraaf en Inge van Hemmen

1e collecte: Versterk de kerk in Pakistan

2e collecte: Kerk

Koster: Mathieu van Wijngaarden

Wilt u weten wie er in de komende tijd in onze gemeente voorgaan? Kijk dan eens op de site van onze gemeente: www.pkn-zwammerdam.nl

Onder het kopje 'preekrooster 2019' vindt u dan het jaarrooster.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van de 'Zondagsgroet', of hebt u, heb jij tips/suggesties voor de groet meldt dit/die dan per e-mail op:

zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl

Kent u iemand, die geen computer heeft en niet in de kerk kan komen: Neem de gedrukte groet dan alstublieft voor hem of haar mee! Bedankt!

Koffiedrinken na de dienst!



Wijzigingen voorbehouden

De bloemen gaan deze zondag als groet van de gemeente naar Pieter Ruven,

Ds. Bennink Boltstraat 9.

Lied vóór de dienst

In afwijking tot hetgeen in de vorige Zondagsgroet vermeld staat, zingen we voor de dienst couplet 1 van ons lied voor de maand april: lied 605: 'De toekomst is al gaande'. Het oorspronkelijk voor deze zondag gekozen lied 'Jezus om uw lijden groot' (558) zal op een ander moment in de dienst gezongen worden.



Wat is avondmaal in gewone taal!?

Op zaterdagmiddag 13 april 12.00 uur krijgen de kinderen (of als u zich nog kind voelt) uitleg over wat 'het avondmaal' is. Aansluitend vieren zij met elkaar een eenvoudige 'Pesachmaaltijd', de maaltijd die de Joden aten toen zij Egypte uit moesten vluchten.

Donderdag 18 april Open- Paasviering Oranje Nassauschool

De kinderen van de ONS verzamelen op school en gaan om 8.45 uur naar de Dorpskerk om met elkaar het Paasfeest te vieren. Het is een openviering waarbij iedereen welkom is.

Op Stille Zaterdag zal MarDja Projectkoor "Passionen" weer een meditatie moment verzorgen in de Lutherkerk in Bodegraven. Onder leiding, en begeleiding op piano, van Wim Brands zullen diverse stukken voor deze tijd van het jaar uitgevoerd worden. Juul Rotshuizen zal de teksten verzorgen.

U bent van harte uitgenodigd om op zaterdag 20 april om 16.00 uur hierbij aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Houdt u zelf van zingen? Kijk dan eens op de website www.mardja.nl voor onze activiteiten, zoals een reiskoor in het komende najaar.



Collecte Paasmorgen 21 april 2019 Versterk de kerk in Pakistan

Een nieuw begin voor gelovigen in Pakistan

In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof.

Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals dit project in Pakistan. Wij bevelen deze Paascollecte van harte bij u aan.

Pieter Ruven (Ds. Bennink Boltstraat) heeft een week in het ziekenhuis gelegen i.v.m. een nierbekkenontsteking. Marijke Verhoog (Ds. Bennink Boltstraat) is vorige week geopereerd aan haar knie. Zij is nu thuis om te herstellen. Pieter Klüver (Dokter Schreuderstraat) heeft afgelopen woensdag een maagreconstructie ondergaan. Ook hij is inmiddels weer thuis en ook moet thuis verder herstellen.



Collecteopbrengsten

7 april	40 dagen campagne: Opvang en scholing van weeskinderen (Rwanda)	€ 227,35
	Onderhoud orgel	€ 146,72



Orde van dienst voor zondag 14 april 2019 – 10.00 uur
Voorganger: Ds. J. Hulzebosch (Alphen a/d Rijn)
Organist: Lennard Esveld

- Lied voor de dienst: lied 605: 1 'De toekomst is al gaande'
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

INTOCHTDEEL

- Zingen lied 555 'Dans en zing: hosanna voor de koning'
- Klankschaal
- Drempelgebed
- Smeekgebed
waarbij we steeds zingen na 'daarbij roepen wij':
lied 301E 'Kyrie eleison'
- 40dagenproject 'Een nieuw begin'
- Zingen projectlied: 'We bidden om een nieuw begin'
- Kinderen gaan naar de nevendienst
- Gebed om bezieling
- Evangelielezing Lucas 19:29-40
- Zingen: lied 550:1 'Verheug u, gij dochter van Sion'
- Overweging
- Zingen: lied 605 'De toekomst is al gaande'
- De kinderen komen terug
- zingen lied 558:1, 2 en 6 'Jezus, om uw lijden groot'
- Dankzegging, voorbeden, stilte, Onze Vader
- Collectes:
1e collecte: Jongeren doorleven het Paasverhaal (Nederland)
2e collecte: Kerk

PASSIEDEEL

- 2e Lezing Lucas 23:33-43
- Zingen: lied 556 'Alles wat over ons geschreven is'
- Zegen
- Zingen lied 415:3 'Amen, amen, amen'