



Protestantse Gemeente Zwammerdam

Zondagsgroet

4^e jaargang, nr. 33

Zondag 8 september 2019



*O Heer, verberg u niet voor mij,
wanneer ik mij verberg voor U.
Gij weet het, ik ben bang voor U,
ontwijk U en verlang naar U.
O ga niet aan mijn hart voorbij.*

De boom van het goed en het kwaad

We lezen en horen nog al eens dat ons hele leven door God is voorbestemd. Alles wat er gebeurd is en wordt door God bepaald. Is dat een niet wat te makkelijke redenering? Ontslaat ons dat in eerste instantie niet van alle schuld, van de zaken die niet goed gaan in ons leven? Wil God dan dat we zondigen? Hij heeft het toch allemaal van te voren bepaald? Het antwoord hierop is natuurlijk nee!

God heeft de mens een eigen en vrije wil gegeven. Hij/zij kan daardoor kiezen de goede of de verkeerde weg te gaan. We hebben de keuze de Heer wel of niet te volgen in wat Hij van ons verlangt. We lezen hier vandaag over in Genesis 3. God heeft Adam en Eva verboden te eten van de boom van de kennis van goed en kwaad.

Het verhaal van de zondeval. Maar God is een goedertierend God. We zouden niet voor eeuwig verloren zijn. Hij zond zichzelf in de persoon van zijn Zoon naar onze wereld om te boeten voor al het kwaad dat door de 'vrije wil' van de mens in de wereld is gekomen en nog komt. Zijn genade is ons genoeg.

De kinderen volgen een heel ander spoor. Zij behandelen 1 Samuël 16:1-13. Samuël is een profeet. Hij vertelt de mensen de dingen die God tegen hem zegt. God zegt tegen Samuël: 'Ga op bezoek bij Isaï. Hij heeft acht zonen. Jij mag een van die zonen zalven. Hij zal de nieuwe koning worden.'

Wij vieren met elkaar...

Zondag 8 september 2019 - 9.30 uur

Voorganger: Prio. Mw. E. Klok (Gouda)

Dienstdoende ambtsdragers:

Arie Jan de Bruin
Kees Paul
Agaath van Egmond
Sietske van Mullem



Organist: Ed Veerman

Kindernevendienst Groep 1: Anneke Verburg
Groep 2: José Habben Jansen

Oppasdienst: Meike van Hemmen en Maartje Eijkelboom

1e collecte: Plaatselijk jeugdwerk

2e collecte: Diaconaal quotum

Koster: Richard van Zijl

Wijzigingen onder voorbehoud.

Zondag 15 september 2019 - 9.30 uur

Voorganger: ds. Anne Post

Dienstdoende ambtsdragers:

Kees Verhoog
Annemieke de Wit
Caroliene Groeneveld
Gerda Blanken



Organist: Marco Spits

Kindernevendienst Groep 1: Mathilde Raadgever
Groep 2: Anja Ruven

Oppasdienst: Coliene Habben Jansen en Manon de Roos

1e collecte: Zending Kerk in Actie (Syrië)

2e collecte: Kerk

Koster: René Blanken



De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar mw. J. M Broekema – Davids,
Ds. Bennink Boltstraat 23

Wilt u weten wie er in de komende tijd in onze gemeente voorgaan? Kijk dan eens op de site van onze gemeente: www.pkn-zwammerdam.nl Onder het kopje 'preekrooster 2019' vindt u dan het jaarrooster.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van de 'Zondagsgroet', of hebt u, heb jij tips/suggesties voor de groet meldt dit/die dan per e-mail op: zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl

Kent u iemand, die geen computer heeft en niet in de kerk kan komen, neem de gedrukte groet dan alstublieft voor hem of haar mee! Bedankt!



Lied voor de dienst

Vandaag zingen we een Engelstalig lied voor de dienst. Lied 875: Father, we love you', ook wel bekend onder de titel 'Glorify' Thy name' is een door Donna Adkins (*1940) in 1976 voor Maranatha Music geschreven aanbiddingslied. In september 2018 mochten we het als lied van de maand zingen. Het woord 'glorify' inspireerde haar tot het schrijven van dit eenvoudige aanbiddingslied, waarin op een ingetogen wijze de grootheid van de Vader, de Zoon en Geest wordt bezongen. Het lied is ook als nr. 147 in de Opwekkingsbundel terug te vinden en in Hemelhoog als nr. 630.



1^e collecte zondag 15 september 2019

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin.

Veel kerken en scholen zijn verwoest.

Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met het herstel van hun land.

Voor Syrische christenen is hun kerk daarbij belangrijker dan hun huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wijk, het hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen van een opleiding.

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/kerkensyrie
Daar vindt u ook een collectiefilmpje, powerpoint, en persoonlijke verhalen.

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.



Interkerkelijk koor Promising Voices zoekt nieuwe leden, ook bij ons uit de gemeente.

Uitnodiging inloopavonden Promising Voices

Kom op dinsdag 10 en of 17 september naar de open repetitieavonden van Interkerkelijk koor Promising Voices. Voor iedereen tussen de 18 en 60 jaar.

Als je er nu bij komt, kun je in december meezingen met de Volkskerstzang! We repeteren op dinsdagavond van 20:15 tot 22:15 uur in de Ichthuskerk aan de Stationsweg 17 te Bodegraven. Voor meer informatie stuur je een mail naar info@promisingvoices.nl, of kijk je op de website.



Deze week zijn er geen berichten, vanuit de gemeente binnengekomen, of doorgegeven die vermeld kunnen worden.

Hebt u iets te melden over ziekte, zorg of medeleven, voor uzelf of anderen, geeft dit dan door aan uw contactpersoon of mail naar:

blhgroeneveld@outlook.com

Samen kunnen we zo omzien naar elkaar.



OPA

In oktober gaan de papiercontainers tijdelijk naar de Spoorlaan (bij van Asselt). Dit i.v.m. het sluiten van zowel de Zwammerdamsebrug als de Zienbrug. Gedurende die tijd kunnen fietsers en voetgangers gebruikmaken van een pontje over de Oude Rijn en een noodbrug over de Zienbrug. Al het andere wegverkeer wordt omgeleid.

Wie zijn er jarig?



13 september

Mw. C.P. Kwakernaak – Goebel,

J. C .Hoogendoornlaan 29, 2407 AB Alphen a/d Rijn

Verder zijn jarig:

- 9 september Dhr. J. Verduijn,
Sporlaan 11, 2471 AV
Dhr. J. J. Goebel, Steekterweg 76,
2407 BH Alphen a/d Rijn
- 10 september Mw. A. van Greuningen – Hiemstra
Brugstraat 4, 2471 AT
- 11 september Dhr. J. Geerlof,
Lindhovestraat 23, 2471 XJ
Mw. C. Vrij, Steekterweg 2a
2407 BG Alphen a/d Rijn
- 12 september Mw. S.A.M. Geerlof,
Lindhovestraat 23, 2471 XJ
- 14 september Mw. L. B. Ooms – Struijk,
Dr. Schreuderstraat 36, 2471 PT
Mevr. S. van Kempen - van den Doel
Molenstraat 24 2471AB
Dhr. J. Burggraaf, Kortsteekterweg 12
2407AG Alphen a/d Rijn



Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?

Meldt dit dan even via:

zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl

of via telnr. 06-28982952.

Het contactadres van de gemeente voor rouw, trouw en geboorte is ds. Anne Post. Pastorale afspraken met hem kunt u maken via Anja Werkman. Zij beheert zijn agenda.



U kunt haar bellen of mailen als u een afspraak wilt

op tel. 06-27740369 of,

anjawerkmanellen@gmail.com

Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ds. Anne Post zelf:

tel. 06-24780677 of predikant@pkn-zwammerdam.nl

of via de scriba, tel. 0172 610632/06-21490148 of

scriba@pkn-zwammerdam.nl

Hebt u iets te melden in de Zondagsgroet, een bedankje of iets dergelijks?

Dan kunt u dit kwijt op:

zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl

tot uiterlijk donderdagavond 19.00 uur

voor het verschijnen van de volgende nieuwsbrief.



Kerkdiensten Ipse de Bruggen

15 september Ds. M. Lok-Maarleveld

22 september Pastor E. Snaterse

De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1 van 'de Haven'. De vieringen beginnen om 11.00 uur tenzij anders aangegeven.



Agenda Jeugdwerk

- Zaterdag/Zondag 14 en 15 september 12.30 uur
Startweekend J.C. Hoogendoornlaan 26/kerk

- Vrijdag 20 september 2019 19.00 uur

Jeugdhonk inloop

- Zaterdag 21 september 2019 14.00 uur*

Startactiviteit jongeren Klimbos Rotterdam

- Zondag 22 september 2019 tijdens de kerkdienst

Over Hoop (12-15 en 15+)

- Maandag 23 september 2019 19:15-20:30

Meisjesclub

- Woensdag 25 september 2019 19:15-20:30

Jongensclub

* onder voorbehoud

Alle activiteiten vinden plaats in 'de Ontmoeting', tenzij anders is aangegeven.

Mijn genade is u genoeg-Uw genade is mij genoeg



"Mijn genade is u genoeg"

Troostvol woord in zware tijden
van verdriet, of angst of lijden
of om wonden die men sloeg.

"Mijn genade is u genoeg"

Ga je tobbed door de dagen
als een oude schuld blijft knagen:
Weet, dat Hij je zonden droeg.

"Mijn genade is u genoeg".

Ook al heb je 'n zee van klachten,
ondermijnend je gedachten,
dat begint al 's morgens vroeg.

"Mijn genade is u genoeg".

Als je dit diep door laat dringen,
ga je weer van harte zingen:
Dank, dat U mijn zorg verjoeg:

Uw genade is mij genoeg
U mijn Heer kan ik vertrouwen
U die voor mij de zonde droeg
Uw genade is mij genoeg

U loven en prijzen kan nooit te vroeg
Ja honderd procent kan ik op U bouwen

Uw genade is mij genoeg
U mijn Heer kan ik vertrouwen

Jetty Verwaal/Iekje Cornelisse-Pietersma



Orde van dienst voor zondag 8 september – 9.30 uur
Voorganger: Prio. mw. E. Klok (Gouda)
Organist: Ed Veerman
Pianist: Liesbeth van Hemmen

- Inleidend orgelspel
- Lied voor de dienst: lied 875 'Father we love you'
- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Aanvangslied 51b 'Create in me a clean heart'
- Stil gebed, votum en groet
- Gebed voor de nood in de wereld
- Glorialied 305 'Alle eer en alle glorie'
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest
- De kinderen gaan naar de nevendienst
- Lezen: Genesis 3: 1-13; 22-24
- Zingen lied 858 'Vernieuw in ons, o God'
- Lezen: Handelingen 4:32-5:11
- Lied 568a 3x 'Ubi caritas'
- Verkondiging
- Lied 885 'Groot is uw trouw, o Heer'
- Zingen: Kinderlied: Opwekking voor Kids 3 'Koningskind'
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk uitgesproken 'Onze Vader'
- Inzameling van de gaven
 - 1^e collecte: Plaatselijk Jeugdwerk
 - 2^e collecte: Diaconaal quotum
- Slotzang 838 'O grote God die liefde zijt'
- Zegen
- Lied 425 'Vervuld van uw zegen'