



Zwammerdam, dinsdag 17 maart 2020

Hoop en vrees



Broeders en zusters,

We leven in een onwerkelijke tijd van hoop en vrees. Hoop die we, zeker in deze Paastijd, blijven vestigen op het kruis van Jezus van waaruit we verlangend uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk. Daarnaast is er vrees als we geconfronteerd worden met de onzekerheden rondom het COVID-19 virus. We hebben daarin allen te maken met persoonlijke en economische veranderende omstandigheden waar we geen invloed op hebben.

In hoop en vrees, ik denk aan de psalmist die deze hoop en vrees steeds weer met elkaar verbindt. Neem psalm 42 die in een moderne vertaling zingt:



*Zoals een hinde smacht
Naar stromend water,
Zo smacht mijn ziel naar U, O God.
Ben je bedroefd, mijn ziel,
En onrustig in mij;
Vestig je hoop op God.
Eens zal ik Hem weer loven,
Mijn God die mij ziet
En mij redt!*

*Overdag bewijst Hij mij zijn liefde,
In de nacht, dan klinkt er een lied in mij op,
Een gebed tot de God van mijn leven.*

Laten we dat gebed ook met elkaar aanheffen en bidden om aanwezigheid in liefde en trouw!

Wie we als mensen zijn, wat we als mensen doen, het evangelie en de lofzang zal blijven klinken. Daar is het te krachtig voor, dat is niet te stoppen. Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

Alle activiteiten stilgelegd

De afgelopen dagen hebben we als moderamen en kerkenraad de ontwikkelingen scherp gevolgd over wat nog verantwoord is. Inmiddels zijn we zover dat we hebben moeten besluiten alle geplande activiteiten in ieder geval tot en met Pasen 12 april stop te zetten.

Dat zijn niet alleen de kerkdiensten maar bijvoorbeeld ook vergaderingen, ontmoetingsmomenten, oefenavonden, Bijbelstudies en jongerenavonden.

We doen dat met pijn in het hart en in onzekerheid. Zoals onze premier Rutte zei: “we gaan er allemaal wat van merken”. Steeds vaker merken we het. Naast de zondagse erediensten die zijn gecancelled, zal ook het afscheid nemen van mensen alleen nog in zeer beperkte en kleine kring kunnen plaatsvinden (richtlijn uitvaartleiders). We volgen in alles de instructies die we vanuit de overheid krijgen en de richtlijnen van de RIVM.nl

Maar hoe nu verder...?

Op dit moment inventariseren wij alle activiteiten en welke consequenties het stilleggen daarvan heeft. We zullen dan tevens gaan nadenken over hoe we daar mee omgaan. In de meeste gevallen zal er geen alternatief zijn. In andere gevallen zijn die er misschien wel en moeten we kijken of en hoe we dat kunnen organiseren. Het vraagt in ieder geval begrip en inzet van ons allemaal. We zien in het land mooie initiatieven ontstaan die een positief effect hebben op het gemeenschapsgevoel in een leven van afstand en nabijheid. Een drietal elementen lichten we eruit.

Is er nog pastoraal bezoek mogelijk?

Helaas moeten we ook stellen dat het bezoekwerk van contactpersonen, gemeenteleden, ouderlingen en/of de predikant hier onder zal gaan lijden. De protestantse kerk Nederland adviseert ons hier het volgende over:

“Als de pastorant of uzelf last heeft van een neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, moet u sociaal contact vermijden. In andere gevallen zou pastoraal bezoek mogelijk moeten zijn, mits men zich houdt aan de voorschriften van het RIVM. Toch is het goed voorstelbaar om voorlopige alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden.”

We zullen de komende dagen hier nader over na gaan denken maar dat fysiek contact vermindert, is een feit. We willen u vooral oproepen zelf ook de telefoon te pakken als u vragen heeft, of even een praatje wilt, maar ook actief een ander op te bellen om diegene te informeren.

Komen er alternatieve kerkdiensten?

In diverse gemeenten, vaak daar waar beelduitzending mogelijk is, zien we via kerkomroep uitzendingen op zondagmorgen. Wij hebben daar (nog) niet voor gekozen. Ten eerste omdat dit een behoorlijk inzet van vrijwilligers vraagt maar ook omdat er voldoende alternatieven worden aangeboden via de landelijke tv (iedere zondag op NPO2 om 9:20) of een van de gemeenten om ons heen via kerkomroep.nl (bijvoorbeeld Maranathakerk Alphen). Toch kan het gevoel van verbondenheid als gemeente onderling versterkt worden als vanuit de Dorpskerk het evangelie en de lofzang klinkt. Wij zullen de komende dagen hier over nadenken, zeker ook richting de paastijd die komt.

Dag van gebed (morgen) woensdag 18 maart

De ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, de Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland hebben gezamenlijk het initiatief genomen tot een *Dag van Nationaal Gebed* voor ons land in deze onzekere tijd. Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen ons zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Op drie momenten wordt centraal een gebedsblok ingeleid, met een vierde afsluitend moment.

Deze is te volgen via eo.nl/nationaalgebed

Programma 18 maart

09.00 uur - De terts: bidden en vertrouwen

We zijn als christenen niet immuun voor de gevolgen van de epidemie en voor de bijbehorende onzekerheid. We leggen onze nood voor aan God en doen dat in het vertrouwen dat Hij erbij is.

12.00 uur - De sext: Bidden en omzien naar anderen

De vroege christenen hadden ook te maken met epidemieën en grote maatschappelijke onrust. Zij onderscheidden zich door eerst de nood van de ander te zien en daar wat aan te willen doen. Wij bidden voor anderen in onze omgeving en vragen God ons te helpen er voor hen te zijn.

15.00 uur - De none: Bidden en het Koninkrijk zoeken

We verbinden ons met alle medegelovigen over de hele wereld die de gevolgen ondervinden van deze crisis (o.a. door het afgelasten van kerkdiensten). We zijn dankbaar voor allen die zich inzetten voor onze gezondheid en veiligheid en bidden voor hen. We zoeken naar kansen om de hoop van het Koninkrijk te delen met de mensen om ons heen.

19.00 uur - De vespers: Uw wil geschiede, zowel in de hemel als op aarde

In dit afsluitende blok is het Onze Vader de leidraad en leggen we onszelf weer in Zijn hand.

Vragen?

We begrijpen dat er meer vragen zullen zijn dan antwoorden. Schroom niet om contact met een van ons op te nemen:

Ds. Anne Post - predikant@pkn-zwammerdam.nl - 06 -24780677

Scriba Corinne van Wijngaarden - scriba@pkn-zwammerdam.nl – 06-52133942

Voorzitter Kees Verhoog - c.verhoog@hetnet.nl – 06-51593037

Maar u kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw wijkouderling of contactpersoon.

Tot slot

We staan als samenleving en gemeente voor een grote uitdaging maar ook op individueel gebied voltrekt zich soms een drama achter de voordeur. Door ziekte, eenzaamheid en soms ook door economische omstandigheden. We hebben elkaar nodig om in liefde te proberen naar elkaar om te zien in het gebed voor elkaar, het dorp en deze wereld. Laten we daarbij ons oog gericht houden op Jezus: hoop voor de volken.

In memoriam



Alida van Staalduinen – Molenaar
'Lida'

* 29 september 1946 – †15 maart 2020

Op zondag 15 maart jl. is in de leeftijd van 73 jaar Lida van Staalduinen overleden. Zij kreeg te maken met hartfalen en dat bleek ondanks goede zorg onderweg naar en in het ziekenhuis fataal te zijn.

Kees en Lida, die recent nog uitgebreid jaar hun 50 jarig huwelijk hebben gevierd, hebben elkaar in dat proces nog kunnen spreken maar het verdriet en gemis is enorm. Door noodzakelijke medische onderzoeken is zij dinsdagmiddag thuisgekomen. We nemen zaterdag vanuit de Dorpskerk in intieme en besloten kring afscheid van haar, waarna we haar lichaam toevertrouwen aan de aarde in de wetenschap dat haar laatste adem is toevertrouwd aan God haar schepper. Laten we bidden om kracht en troost voor Kees, de kinderen en kleinkinderen, en zijn liefdevolle aanwezigheid in deze periode nu het ook voor ons als mensen zo moeilijk is om troostrijk aanwezig te zijn.

De reden dat we geen afscheid kunnen nemen in de openbaarheid heeft alles te maken met richtlijnen in verband met het COVID-19 virus.

Dat geldt ook rond het overlijden op 16 maart van:

'Helga'

de vrouw van ons gemeentelid Mijndert van Zijtveld.

Zij stond niet graag in de belangstelling rond verjaardagen, maar dankbaarheid is er dat ze vorig jaar haar 60e verjaardag uitgebreid heeft gevierd. Die jonge leeftijd en het feit dat zij elkaar 'pas' 12 1/2 jaar kende maakt het zeer abrupte wegvallen van Helga tot een immens groot en bijna ontroostbaar verdriet. Ook haar crematie zal dus in besloten kring plaatsvinden.

Laten we ook Mijndert, de (klein)kinderen en verdere familie opdragen in ons gebed en bidden om troost en om sterke handen om hen heen.

Soms is ons begrijpen niet toereikend genoeg en kunnen we, met de psalmdichter, alleen maar vragen

*Hoe lang, o Heer, verbergt U zich voor mij?
Hoe lang, o Heer, wordt mijn denken nog verward
en heerst verdriet in mijn moegestreden hart?*

*Zie mij staan en antwoord,
o God, mijn Vader!
Breng licht in het duister,
dan kom ik niet ten val.*

Maar we mogen er op vertrouwen dat we steeds het refrein weer mogen horen klinken:

*Maar ik bouw op uw liefde en trouw.
Ik zal juichen voor U.
Toch zing ik van uw liefde en trouw.
U was steeds goed;
Heer, U blijft goed voor mij.*

(Opwekkingsliederen 778, naar psalm 13):

Kent u gemeenteleden die deze groet niet digitaal kunnen lezen?

Deel met hen dit nieuws, door hen erover te vertellen of print de groet voor hen uit.

Dank u!