



BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD



Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid inzake het coronavirus heeft de PKN de volgende aanbeveling uit laten gaan:

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te gelasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat.

Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan.

Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

De Protestantse gemeente te Zwammerdam zal dit advies, zoals door de PKN wordt aangegeven, dan ook opvolgen, wat betekent dat **de diensten van komende zondagen niet doorgaan.**

De hoop en het gebed is, dat het allemaal van korte duur zal zijn en we ,door dit landelijk te doen, een bijdrage zullen leveren om het coronavirus onder controle te krijgen. Gelet op het voorgaande, zullen er de komende weken alleen digitale versies van de Zondagsgroet beschikbaar zijn.

We hopen eenieder voldoende geïnformeerd te hebben.



Mijn ogen zijn gevestigd op de Heer

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

*Omdat Gij zijt zoals Gij zijt zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.*

*Zijt Gij het Heer, die komen zal of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.*

*Geeft Gij uw woord aan deze wereld, Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen Heer. Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.*

De derde zondag in de 40-dagen draagt de naam 'Oculi' (Ogen). Deze zondag wordt dan ook wel ogenzondag genoemd, ontleent aan Psalm 25:15 *'Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.'* Misschien hebt u ook wel vragen aan God, net als David. Hij is bang (vers 17 en 22) en roept het uit: *'Kijk nou naar mij. Kijk eens hoeveel vijanden mij haten. Kijk naar mijn nood.'*

Je kunt je in allerlei situaties afvragen: ziet God mij wel? Onderzoeken in het ziekenhuis, zorgen in het gezin, het verlies van een geliefde. Ziet Hij je wel? 'Ja', zegt David in vers 5, 'U bent de God die mij redt'. God heeft in het verleden laten zien dat Hij een God is die redt. Juist in de lijdentijd realiseren we ons de betekenis van het lijden en sterven van Gods Zoon Jezus Christus. Hij redt. Zo is onze God. Houd dus je ogen gericht op de Heer.



Deze week gaat de bloemengroet namens de gemeente naar
mw. J. (Joke) M. S. Koster, C.Sluijterstraat 25 en dhr. P. (Pieter) J. A. Klüver,
Dr. Schreuderstraat 18.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van de 'Zondagsgroet', of hebt u, heb jij tips/suggesties voor de groet meldt dit/die dan per e-mail op: zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl

Geen diensten wél gemeenschap



Helaas hebben we een besluit moeten nemen dat de geschiedenisboeken in zal gaan. Geen kerkdiensten op zondagmorgen.

Het geeft de kwetsbaarheid van het leven aan, waarvan we denken het te kunnen beheersen. Gegeten hebben van de vrucht van de boom van goed en kwaad willen we het leven in al zijn facetten doorgronden en misschien zelfs naar onze hand zetten. Deze periode kan ons helpen om, zeker nu in de vastentijd, ons te bezinnen op waar het werkelijk om gaat in het leven. Gods liefde in Gods Koninkrijk nu al zichtbaar maken. En eigenlijk hebben we daar de zondagmorgen niet altijd voor nodig. Daar komen we samen om God als gemeenschap te ontmoeten. Wij hebben er voor gekozen om geen 'dienst zonder publiek' te organiseren. Dat gebeurt in sommige plaatsen wel. Ds. Westrik zal vanuit Boskoop de komende weken vespers verzorgen vanuit een van de kerkgebouwen. Deze worden via www.kerkomroep.nl uitgezonden. Mogelijk kunt u zo met een groep in de straat, met vrienden samenkomen in een van de huiskamers. Ook op die manier kunnen we biddend in de wereld aanwezig zijn. Op kleine schaal is het goed om misschien extra onze burens in de gaten te houden. Het risico is dat de eenzaamheid verder toeneemt door allerlei maatregelen. Juist op die momenten kunnen we het verschil maken. u kunt langs gaan maar soms ook een extra telefoontje kan al goed zijn. Op die manier kunnen we het licht van Christus in de wereld brengen. Er zijn dan wel geen kerkdiensten, maar we zijn wel een gemeenschap van Christus en in Christus verbonden!

ds. Anne Post

Geen dienst des Woords! Geen dienst van onze gaven?

Door het niet doorgaan van de diensten zal er ook niet geëcolleeteerd worden. Maar dat wil niet zeggen dat we geen aandacht kunnen (mogen) besteden aan de doelen die de komende weken onze aandacht vragen. U hebt natuurlijk altijd de mogelijkheid uw financiële steun over te maken. Vandaar vragen we toch uw aandacht voor de (collecte)doelen voor de komende 'kerkdienstloze' weken. Onlangs is er voor gekozen om geen aandacht meer te besteden aan de doelen een week vóór het collecteren. U treft de doelen voor

deze zondag daarom ook opnieuw in deze Zondagsgroet aan.

3^e zondag van de 40-dagencampagne



Opstaan en opnieuw beginnen... In Zuid-Soedan weten veel inwoners daar alles van. Ze doen niet anders. Een twintig jaar durende oorlog maakte dat veel mensen regelmatig alles kwijt raakten en weg moesten vluchten.

In 2011 splitste Zuid-Soedan zich af van Soedan. Mensen waren dolblij, maar anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw uit. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn weer op de vlucht geslagen in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Zij leven jarenlang in vluchtelingenkampen.

Het lijkt wel eens hopeloos en ver van ons bed. Zuid-Soedan is immers niet een land waarnaar wij op vakantie zullen gaan. Houdt het daar nu nooit op? Willen wij nog wel opstaan en in actie komen voor een land, waarvan zoveel nare berichten komen? Waar 5,5 miljoen mensen iedere avond met honger naar bed gaan. Waar grote delen van de oogst mislukken, waterbronnen opdrogen en voedselprijzen stijgen, waar ze klimaatverandering aan den lijve ondervinden. Ja, het is lastig, want de ramp in Zuid-Soedan is een menselijke ramp: een combinatie van droogte, armoede en gewelddadige conflicten. Toch wil ik u vragen niet weg te kijken, want je zult er maar geboren zijn. Kerk in Actie is door haar goede kerkelijke contacten in Zuid-Soedan goed in staat hulp te bieden, maar daarvoor is uw bijdrage van groot belang. Iedere Zuid-Soedanees die dankzij uw steun kan opstaan uit armoede en geweld, is het waard! Dank u wel!

Uw bijdrage voor dit werk is welkom op bankreknr. **NL 89 ABNA 0457 457 457**, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Zuid-Soedan.

Het 2^e doel vandaag is de eigen kerk. Hiervoor kunt u een bijdrage overmaken op **NL69 INGB 0000 3641 77** ten name van College v Kerkrentm. Protestantse gem. te Zwammerdam

Beide doelen worden van harte bij u aanbevolen. Volgende week vragen we in het kader van de 40-dagencampagne uw aandacht voor 'vakanties met aandacht' (Nederland), maar daarover meer in de volgende Zondagsgroet. Het 2^e doel zal dan zijn het onderhoud van de gebouwen.



Een bericht vanuit de kerkenraad

Naar aanleiding van de vacatures in de kerkenraad eind vorig jaar hebben we van u veel kandidaatsnamen ontvangen, waarvoor dank. In de laatste kerkenraadsvergadering is afgesproken om voor de nog openstaande vacatures niet opnieuw namen aan u te vragen. Als kerkenraad willen we ons eerst de kritische vraag stellen of het aantal kerkenraadsleden nog wel in de juiste verhouding staat tot de grootte van- en de organisatie van zaken binnen- onze gemeente. Zodra wij meer informatie hebben zullen we u daarover raadplegen en/of informeren.

Namens de kerkenraad
Kees Verhoog, voorzitter



Wel en wee

Mevrouw van T. Krimpen – Blom is opgenomen in:

Verpleeghuis Leythenrode
Eerste verdieping Wijde AA kamer 5
Hoogmadenseweg 55
2351 CP Leiderdorp

*Hebt u iets te melden over ziekte, zorg of medeleven, voor uzelf of anderen, geeft dit dan door aan uw contactpersoon of mail naar: blhgroeneveld@outlook.com
Samen kunnen we zo omzien naar elkaar.*

Hebt u iets te melden in de Zondagsgroet, een bedankje of iets dergelijks? Dan kunt u dit kwijt op zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl tot uiterlijk donderdagavond 19.00 uur voor het verschijnen van de volgende nieuwsbrief.



Het 40-dagenproject



Exodus 6:2-9 + 6:28-7:7
Hoor je me?

God praat met Mozes. Mozes praat met het volk. Maar het volk luistert niet. Mozes moet van God met de farao gaan praten. Maar Mozes durft niet. Samen met zijn broer Aäron durft hij wel!



Kerkdiensten Ipse de Bruggen

22 maart Pastor E. Snaterse
29 maart Pastor E. Snaterse

De oecumenische vieringen vinden plaats in zaal 1 van 'de Haven'.

De vieringen beginnen om 11.00 uur tenzij anders aangegeven.

Omzien naar elkaar staat in het 'pastoraat op maat' centraal.

Een ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.

Indien er bezoek aan huis gewenst is, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of ouderling (zie het jaarboekje voor contactadressen).

Bij grotere pastorale vragen, bijvoorbeeld rond ziekte, rouw, kinderen of relaties kunt u ook contact leggen met ds. Anne Post. U kunt met hem in contact treden door hem aan te spreken na de kerkdienst, te bellen, te appen op 06-24780677 of te mailen via predikant@pkn-zwammerdam.nl

Voor deze en andere onderwerpen, ook bij afwezigheid van onze predikant, kunt u ook contact opnemen met de scriba:

tel. 0172-618519/06-52133942

of via scriba@pkn-zwammerdam.nl



Algemene bankrekeningnummers en RSIN-nummers

Kerk:

NL69 INGB 0000 3641 77 ten name van
College v Kerkrentm. Protestantse gem. te
Zwammerdam
RSIN: 824289377 (ANBI)

Diaconie

NL34 RABO 0373 7399 58 ten name van
Diaconie Protestantse Gemeente Zwammerdam
RSIN: 824289389 (ANBI)

Let op!: Genoemde bankrekeningnummers kunt u gebruiken voor het doen van giften.

Het algemene bankrekeningnummer van de kerk kan **niet** gebruikt worden voor de betaling van vrijwillige bijdragen of het bestellen van collectebonnen.

Nascholing

In verband met nascholing ben ik volgende week deels niet, of minder goed bereikbaar. Gedurende mijn nascholing komend jaar en in geval van overlijden en/of ernstige pastorale nood is er vervanging geregeld in de persoon van ds. Werkman. Contact met hem loopt via de voorzitter of scriba. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

Mede namens de Kerkenraad, ds. Anne Post



Bijbelstudie

De Bijbelstudie kan weer van start gaan. Ik heb er zin in en dank de kerkenraad voor de uitnodiging.

Wilt u of wil jij meedoen? Welkom op het vijftal dinsdagavonden: 31 maart, 14 april, 12 mei, 2 juni en 23 juni.

De inloop is steeds vanaf 19.30 uur. Dan gaan we van 20.00 tot 21.30 uur een Bijbel gedeelte bestuderen. We beginnen op 31 maart met Ezechiël 40 tot en met 48: het tempelvisioen. Die avond kunnen we samen het onderwerp(en) voor de volgende keren kiezen.

Met vriendelijke groet,
Jan Werkman
06-33643283

Wie feliciteren wij...



**21 maart Mw. M. Persijn,
Buitendorpstraat 7c**

- 15 maart Mw. N. M. Severrien – van Walbeek,
Swadenburgerdam 14, 2471 AR
Dhr. G. J. van Greuningen,
Dokter Schreuderstraat 64, 2471 PT
- 17 maart Dhr. W. Goudriaan,
Dokter Schreuderstraat 15, 2471 PP
- 20 maart M. H. Wessel– Flinterman,
Withenluststraat 18,2471 AD
Mw. S. C. Wiesenhaan,
Brugstraat 20, 2471 AT
Mw. M. Post –Bergman,
Kamerlingh Onnesstraat 28,
2231 MJ Rijnsburg
- 21 maart Dhr. A. G. Blom,
Lindhovestraat 6, 2471 XK
Dhr. P. H. de Jong,
Kerklaan 13, 2471 AK
- 22 maart Dhr. A. W. Severrien,
Swadenburgerdam 14,2471 AR
Dhr. P. W. van Raamsdonk,
Kortsteekterweg 5
2407 AG Alphen a/d Rijn



20 maart wordt Anke van der Hulst,
Kortsteekterweg 20,
2407 AG Alphen a/d Rijn, 8 jaar

Staat u niet in de lijst, of verkeerd vermeld?
Meldt het dan even via:
zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl
of via telnr. 613864/06-28982952.

Nieuw in 'de Ontmoeting': een verschoningsplateau voor baby's in het invalidentoilet



Beste moeders ,vaders!, oma's, opa's en 'oppassers', Vanaf nu kunt u onze kleine medemens op een comfortabele manier verschonen in het invalidentoilet in 'de Ontmoeting'.

Collecteopbrengsten

8 maart	40-dagencampagne	
	Als kerk naar de mensen toe	€ 227,38
	Diaconie	€ 191,16
11 maart	Bidstond Local care	€ 188,15
	Onderhoud orgel	€ 95,20



Collectebonnen

Collectebonnen kunt u bestellen door overmaking naar het volgende rekeningnummer:
NL81 RABO 0331 2922 03
t.n.v. col. v. kerkrentmeesters onder vermelding van het aantal vellen van € 15,-- (20x0,75) of € 25,-- (20x1,25). Graag na overschrijving even een telefoontje om een afspraak te maken over ophalen dan wel brengen van de bonnen.
Betaalt u liever contant en haalt u de bonnen zelf op? Maak dan eerst even telefonisch een afspraak met: Lenie Ooms tel. 613271.
Bij geen gehoor: 0646341251.



Agenda Jeugdwerk

- Zondag 15 maart
Jeugddienst. Voorganger J. P. Molenaar
- Maandag 16 maart
Meisjesclub de Burchtzwantjes (19.15 – 20.30 uur)
- Woensdag 18 maart
Jongensclub 't Anker (19.15 – 20.30 uur)
- Woensdag 25 maart
Jongensclub 't Anker (19.15 – 20.30 uur)
- Zaterdag 28 maart (19.00 uur (?))
Inloop jeugdthunk
- Zondag 29 maart tijdens de kerkdienst
Overhoop

Alle activiteiten vinden plaats in 'de Ontmoeting', tenzij anders is aangegeven.



Verlangen om terug te gaan

Net als in Papoea-Nieuw-Guinea merken we dat we in Nederland dat 'dit leven' ons als gezin heel close heeft gemaakt. Het is zo ontzettend waardevol als je samen met je kinderen afhankelijk van God mag leven.

Ook vinden we het erg fijn en waardevol om met onze vrienden en familie tijd door te brengen.

Toch merken we dat er een groot verlangen is om terug te gaan naar Ukarumpa, terug naar de koeien, naar school, naar de lokale mensen en terug naar ons leven daar.

Voor Stephany was het best een teleurstelling dat ons vertrek in januari niet doorging. Britney zegt altijd "ik wou dat Ukarumpa om de hoek is, dan kan ik steeds even heen en weer". Shania wil heel graag onze hond Cheddy weer zien en knuffelen. Ze vindt het echt moeilijk dat wij nu geen hond hebben. Ze is er namelijk van jongs af aan mee opgegroeid.

Gelukkig krijgen we goede berichten van de cowboys op de boerderij, maar ze laten wel weten, dat ze met smart op ons zitten te wachten. Een lokale vrouw van de alfabetiseringscursus stuurde mij (Gerline) maar een foto van zichzelf, zodat ik niet zou vergeten om terug te keren. Humor toch? Voel je de liefde?

Hoe mooi zou het zijn als we medio maart kunnen vertrekken naar PNG. Dit is echter afhankelijk van de financiële situatie op dat moment. De regel van Wycliffe Bijbelvertalers is namelijk:

'voor je vertrek moet het totale bedrag 100% schriftelijk zijn toegezegd'.

Giften zijn bepalend voor onze vertrekdatum!!

Om te kunnen vertrekken hebben we maandelijks € 4.750,--aan donaties nodig.

Op dit moment is er nog € 3.387,-- per maand nodig.

Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld:

68 mensen die € 50,-- per maand doneren

136 mensen die € 25,-- per maand doneren

339 mensen die € 10,-- per maand doneren

We willen heel graag afmaken, waar we aan zijn begonnen. Zonder uw/jouw gift is dit niet mogelijk en ligt het project stil.

Naast dat de Zending de familie Beukers voor het 2^e jaar financieel heeft geadopteerd als jaarproject, kunt u ook donaties overmaken op bankrekeningnummer NL20 RABO 0320 8781 20 t.n.v. Wycliffe PNG familie Beukers.

Oud papier



Iedere zaterdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u uw oud papier inleveren op de parkeerplaats naast de Zwammerdamse brug. De vrijwilligers helpen u graag! De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de Dorpskerk.

Vrijwilligers:

14 maart: Kees van Wijk

21 maart: Lous Stoter

Graag vragen wij uw aandacht voor de scheidingswijzer, over wat u wel en niet bij uw oud papier mag doen. U vindt deze wijzer op de container.

Ook is er over het scheiden van papier een artikel verschenen op www.zwammerdam.net

Laten we er met elkaar voor zorgen, dat ons oude papier geen geld kost, maar opbrengt, door zaken die er niet in thuishoren!



Corona

Het spook van de angst waart rond in onze wereld. Deze keer in de vorm van een ongrijpbaar virus waarvan we niet veel meer weten dan de technische codenaam 'Covid-19'. Het virus maakt niet alleen ziek, het leidt vooral tot angst voor het ongewisse en ongrijpbare. Iedereen kan zomaar ziek worden, het sterftecijfer ligt twee tot drie keer zo hoog als bij de gewone griep en er bestaat nog geen enkel medicijn tegen. Voor mensen met een kwetsbare gezondheid kan dit virus de genadeklap betekenen. In Nederland zijn de eerste ouderen al aan het virus overleden.

Bovendien ontwricht het virus de hele samenleving. Mensen zitten thuis in quarantaine, ziekenhuizen dreigen een stroom van ernstig zieken niet aan te kunnen, evenementen worden afgelast en er wordt overwogen om de aanstaande Olympische Spelen zonder publiek te spelen. Daarbij krijgt de economie een forse klap. Het eerste bedrijf dat door het coronavirus is omgevallen, heeft zich al gemeld. Angst voor dit virus grijpt om zich heen. Het ontredert.

Ds. René de Reuver Scriba generale synode

Vergaderdata kerkenraad 2020 onder voorbehoud		
Woensdag	18 maart	20.00 uur
Dinsdag	12 mei	20.00 uur
Donderdag	2 juli	20.00 uur
Dinsdag	8 september	20.00 uur
Dinsdag	24 november	20.00 uur

U kunt bovenstaande data aanhouden voor het eventueel stellen van vragen aan de kerkenraad.