



Naar aanleiding van de maatregelen betreffende het Coronavirus is deze week besloten de Zondagsgroet voorlopig eenmaal in de twee weken te laten verschijnen. Wilt u in de aanlevering van (eventuele) kopij hiermee rekening houden.

Verwondering/Gebed om ontferming

Succesvol geworden op allerlei terrein zitten we nu met de handen in het haar.

Levend in een gebroken wereld zien we om ons heen.

De tijdbom van één virus houdt ons nu gevangen in een harnas van angst



*O Heer hebt toch erbarmen met de wereld in haar nood.
Strek naar ons uit Uw armen onze ontredde is groot.
Wil in liefde ons omgeven want alleen zijn wij maar klein.
Geef weer rust in aller leven. Leer ons heel dicht bij U te zijn.
Neem ons op in Uw bescherming, dat bidden wij U Vader.
Zie de wereld met ontferming. Wees onze levensader.
Heer wat kan ik U nog vragen. U die ons in de wereld ziet.
Wil ons in Uwe liefde dragen. Lieve Heer, verlaat ons niet.*

Kom tot verwondering nodigt Hij uit.

Leg jouw leven en bestaan in Mijn handen.

Nico Siebel/ Diny Beiersbergen-Groot

Met zondag Laetare (verheug u), de naam die de zondag van 22 maart draagt, beginnen we aan het tweede gedeelte van de 40-dagentijd ook wel halfvasten genaamd. De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 66/Jesaja 66:10.

Verheug u, zult u denken! Wat valt er te verheugen in deze tijd van angst, ontredde en met het gevoel van onveiligheid, veroorzaakt door een virus met de naam Covid-19, beter bekend als het Coronavirus.

Het wereldse leven is totaal ontwricht, het kerkelijk leven is totaal ontwricht!

Toch klinkt ook in deze tijd de vreugde van de Verrijzenis door. Naast paars mag, zouden we landelijk de eredienst mogen en kunnen vieren, ook de liturgische kleur roze gebruikt worden (onze gemeente heeft die kleur niet).

De symbolische betekenis van roze is het glorende licht van de Verrijzenis dat reeds door het boete paars heen schijnt. Het sobere paars van de verwachting wordt al vermengd met het licht van Pasen. Here wij vragen U, mag ook het licht weer doorbreken in de sombere donkere tijd waarin we momenteel leven.

Volgende week, de vijfde zondag van de 40-dagentijd is het Zondag Judica (verschaf mij recht, o God, naar Psalm 43:1)

Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak.

Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog

Verschaf mij recht bidt David. Verschaf mij recht: het is een gebed om het recht van Gods genade: dat we door het offer van de Heer vergeving krijgen, Verschaf mij recht, 'Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!' vraagt Jezus.

Kajafas de hogepriester scheurt zijn kleren en roept: Hij heeft God gelasterd! De omstanders antwoorden:

Hij is schuldig en verdient de doodstraf!. Ze spugen hem in het gezicht en slaan hem. Verschaf Hem recht...

Pilatus zegt tegen Jezus: Hoort u niet wat de getuigen allemaal tegen u inbrengen?

Maar Jezus geeft op geen enkele beschuldiging een weerwoord. Verschaf Hem recht...

Zo ver zijn we echter nog niet. Op de 6^e zondag van de 40-dagentijd zal er nog

hosanna geroepen worden. Zondags 'hosanna' ,vijf dagen erna 'kruisig hem!'



Deze week gaat de bloemengroet namens de gemeente als blijk van medeleven naar Gertjan en Adri van Greuningen, Dr. Schreuderstraat 64. Afgelopen week hebben zij onverwacht afscheid moeten nemen van hun schoonzus Helga.

Volgende week zondag 29 maart gaan de bloemen als blijk van medeleven naar mw. J.M. van Harselaar, Buitendorpstraat 11d. Haar hoogbejaarde moeder is afgelopen week overleden.

Wilt u zich aanmelden voor de digitale versie van de 'Zondagsgroet', of hebt u, heb jij tips/suggesties voor de groet meldt dit/die dan per e-mail op: zondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl



Wel en wee

Deze week zijn er geen berichten, vanuit de gemeente binnengekomen, of doorgegeven, die vermeld kunnen worden.

Wel willen wij u vragen om in deze bizarre tijd naar elkaar om te zien, al is het maar door het sturen van een kaartje aan hen die door hun kwetsbaarheid geen bezoek mogen en kunnen ontvangen.

Hen eens te bellen en te laten voelen dat ze niet vergeten worden.

*Hebt u iets te melden over ziekte, zorg of medeleven, voor uzelf of anderen, geeft dit dan door aan uw contactpersoon of mail naar: blhgroeneveld@outlook.com
Samen kunnen we zo omzien naar elkaar.*



Studio Alphen zendt de kerkdienst vanuit de Maranathakerk in Alphen aan den Rijn zondag voor de tweede week op rij rechtstreeks uit op televisie. De dienst is ook via de online-livestream van Studio Alphen op internet te bekijken.

In de Maranathakerk houdt een aantal kerken de komende weken een gezamenlijke protestantse kerkdienst zonder bezoekers. Studio Alphen zal de diensten vanaf 10.00 uur live op televisie uitzenden. De voorganger deze zondag is Leo van Rikxoort (Adventskerk), stadsorganist Simon Stelling speelt op de piano.

Op de radio zendt Studio Alphen in het programma 'Kerk Centraal' (10.00-12.00 uur) de PKN-dienst vanuit De Korenaar in Hazerswoude-Dorp live uit.

Het 40-dagenproject 22 en 29 maart 2020



Exodus 7:8-25 Laat mijn volk gaan!

Mozes en Aäron vragen de farao hun volk te laten gaan. De staf van Mozes en Aäron verandert op de grond in een slang. De farao haalt zijn magiërs. Zij gooien hun staf op de grond en die veranderen ook in slangen. De zee verandert in bloed. Maar farao laat het volk niet gaan.

Exodus 9:13-35 Kracht van boven

Er zijn al heel wat plagen geweest in Egypte: kikkers, muggen, steekvliegen, zieke dieren en zweren. Vandaag lezen we dat Mozes opnieuw naar farao gaat. Hij voorspelt verschrikkelijke hagel die alles kapot zal maken.



Geen collecten maar toch gaven geven!

In het kader van de 40-dagencampagne wordt voor de zondagen 22 maart en 29 maart uw aandacht gevraagd voor de volgende doelen:

4^e zondag van de 40-dagentijd – 22 maart 2020 Vakanties met aandacht (Nederland)

Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid.

In de praktijk zijn dit groten-deels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben.

Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen.

Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van 'Het Vakantiebureau', zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.



Sta op en doe mee, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden.

U kunt uw bijdrage overmaken op :

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.

Vakanties met aandacht. Hartelijk dank!

5^e zondag van de 40-dagentijd – 29 maart 2020



kerk
in actie

Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana

Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak

Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op werk.

Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen.

In Ghana leven ruim 25.000 kinderen op straat in de hoofdstad Accra. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes op en jonge kinderen van tienermoeders. Via Kerk in Actie kunt u bijdragen aan de opvang van 40 meisjes in het opvangcentrum Lifeline in Accra. De meisjes leren een praktische vak in tien maanden tijd: naaien, sieraden maken, kappersvak. Een deel van de meisjes keert terug naar het geboortedorp om een nieuw bestaan op te bouwen.

Kijk voor meer informatie op

www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.

Uw bijdrage voor dit werk kunt u overmaken op :

NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana.

Sta op! voor 'vakanties met aandacht' en 'nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana'!

De collecten voor de eigen gemeente zijn respectievelijk bestemd voor het onderhoud van de gebouwen en de kerk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL69 INGB 0000 3641 77 ten name van College v Kerkentm. Protestantse gem. te Zwammerdam.



Indrukwekkend nieuw lied van Sela

Tijden zijn onzeker door het coronavirus. Mensen zijn ziek, kunnen niet meer werken of komen in een sociaal isolement terecht. Hoe toepasselijk is het dat Sela juist nu met het mooie 'Ik leef' komt?

Een lied over het eeuwige leven dat we door Jezus mogen ontvangen. Ook al moeten we eerst sterven, daarna mogen we met Hem opstaan.

Johannes 12:24

De tekst van 'ik leef' is gebaseerd op Johannes 12:24. Daar zegt Jezus:

'als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.'

We zien dat ook gebeuren met Jezus zelf.

Eerst sterft Hij aan het kruis op Golgotha, maar na drie dagen staat Hij op uit de dood.

Sela wil met dit lied laten zien dat je soms eerst iets los moet laten, voordat er ruimte is om te ontvangen. Een prachtige boodschap rondom Pasen, maar in deze tijd wordt de boodschap extra bijzonder. We mogen bij God komen en alles aan Hem geven. We leggen onszelf in zijn hand, maar ook de wereldwijde crisis van dit moment. Hij zal voor ons zorgen!

*Ik leef door te sterven,
door Jezus' weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.*

*Hij vraagt ons Hem te volgen.
Ik ga Hem achterna.*

*Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.*

*Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met Hem weer op te staan.*



*Voor Hem is heel mijn leven,
ik leg het voor Hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!
Ik volg met open handen
en ontvang wat Hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mezelf,
omdat Jezus in mij leeft.*

Bron: EO

Laat je raken door dit prachtige lied op:

<https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c>

Omzien naar elkaar staat in het 'pastoraat op maat' centraal. Een ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.

Indien er bezoek aan huis gewenst is, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of ouderling (zie het jaarboekje voor contactadressen).

Bij grotere pastorale vragen, bijvoorbeeld rond ziekte, rouw, kinderen of relaties kunt u ook contact leggen met ds. Anne Post. U kunt met hem in contact treden door te bellen, te appen op 06-24780677 of te mailen via predikant@pkn-zwammerdam.nl

Voor deze en andere onderwerpen, ook bij afwezigheid van onze predikant, kunt u ook contact opnemen met de scriba:

tel. 0172-618519/06-52133942

of via scriba@pkn-zwammerdam.nl

Ook gelden hierbij de beslissingen/maartregelen genomen door de kerkenraad omtrent het Coronavirus

Algemene bankrekeningnummers en RSIN-nummers

Kerk:

NL69 INGB 0000 3641 77 ten name van College v Kerkentm. Protestantse gem. te Zwammerdam

RSIN: 824289377 (ANBI)

Diaconie

NL34 RABO 0373 7399 58 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Zwammerdam
RSIN: 824289389 (ANBI)

Let op!: Genoemde bankrekeningnummers kunt u gebruiken voor het doen van giften.

Het algemene bankrekeningnummer van de kerk kan **niet** gebruikt worden voor de betaling van vrijwillige bijdragen of het bestellen van collectebonnen. (momenteel niet van toepassing).

Hebt u iets te melden in de Zondagsgroet, een bedankje of iets dergelijks? Dan kunt u dit kwijt op opzondagsgroet@pkn-zwammerdam.nl tot uiterlijk donderdagavond 19.00 uur voor het verschijnen van de volgende nieuwsbrief.



Wie feliciteren wij...



5 april

**Mw. H. van 't Wout – Rijnberg,
Anna van Burenlaan 137,
2403 CG Alphen a/d Rijn**

22 maart	Dhr. A. W. Severrien, Swadenburgerdam 14,2471 AR Dhr. P. W. van Raamsdonk, Kortsteekterweg 5 2407 AG Alphen a/d Rijn
23 maart	Mw. H. Franken – van Putten, Prinsenhof: Anna van Meertenstraat 10, 2804 TL Gouda Dhr. T. Verduijn, Steekterweg 17 2407 BD Alphen a/d Rijn
24 maart	Dhr. P. van Vliet, Zierendeweg 9, 2421 NC Nieuwkoop Mw. B. C. van Oosterom – Koole, Wilgenoord 69, 2411 TD Bodegraven
25 maart	Dhr. W. C. C. Regtuijt, C. Sluijterstraat 3, 2471 PM
26 maart	Dhr. W. (Wietse) S. Habben Jansen J. C. Hoogendoornlaan 26 2407 AB Alphen a/d Rijn
27 maart	Mw. R. G. van Wijk – Overvliet, Dokter Schreuderstraat 41, 2471 PP Dhr. P. van Greuningen, Dammekant 44, 2411 CE Bodegraven Dhr. L. (Lars) F. G. Boer, Vinkebuurt 38, 2471 XG
29 maart	Dhr. P. Luijendijk, Ds. B. Boltstraat 10,2471 PK
30 maart	Dhr. A.P. Flinterman, Cornelis Sluijterstraat 6, 2471 PN Mw. G. C. Wiesenhaan – Stellingwerff Brugstraat 20, 2471 AT Mw. J. Jansen – Klaassen, Dronensingel 165, 2411 GX Bodegraven
2 april	Dhr. M. W. C. Regtuijt, Molenstraat 6, 2471 AB
3 april	Dhr. G. G van Krimpen, Vinkebuurt 13, 2471 XA
4 april	Dhr. A. W. M. van der Lugt, Vinkebuurt 96, 2471 XD
5 april	Dhr. C. J. Kool, Dr. Schreuderstraat 8, 2471 PS Dhr. J. Zaal, Dammekant 65, 2411 CB Bodegraven



Oud papier (onder voorbehoud)



Iedere zaterdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u uw oud papier inleveren op de parkeerplaats naast de Zwammerdamse brug. De vrijwilligers helpen u graag! De opbrengst is bestemd voor de restauratie van de Dorpskerk.

Vrijwilligers:

21 maart: Lous Stoter

28 maart: Henk Boer



Op 4 april wordt Jamie Ruven
Ds. B. Boltstraat 9, 2471 PL, 12 jaar

(Eventuele) Openstelling kerk



Voorlopig geen kerkdiensten vanuit de Dorpskerk en dat is een gemis. We denken na over alternatieven. Één daarvan is openstelling van de kerk.

Als de kerk open is kunnen mensen even in de bank gaan zitten, in de stilte, een gebed uitspreken, een kaarsje branden, misschien zijn er muzikanten die af en toe wat muziek willen maken. er kan muziek opstaan maar ook niets, luisteren naar de stilte waarin God soms zo goed te horen is.

Het is een dilemma, kan het wel, hoe lang kan het nog? we weten het allemaal niet. het enige dat we kunnen doen is stap voor stap en leven bij de dag die ons gegeven is. Ik heb geïnformeerd bij collega's.

En heel eerlijk: sommige gemeenten doen het, sommigen overwegen het en doen het toch niet en sommigen doen het expliciet niet.

U/jij vraagt zich misschien af moeten we dit wel doen? Het is een zoeken, wikken en wegen.

Belangrijke beweegredenen voor opstelling van de kerk is, dat mensen (ook mensen die niets met de kerk hebben) duidelijk behoefte hebben aan een plek van bezinning. Juist hier kan de kerk zich tonen en in tijden van crisis er voor de ander zijn.

Het idee is om voorlopig iedere zondag en woensdag de kerk open te stellen van 15:00 uur - 18:00 uur. In de Stille Week is er een verlangen om dat iedere dag te kunnen doen. Voor de openstelling gelden de bij u bekende strenge regels van het RIVM die mogelijk nog aangescherpt kunnen (of zullen) worden.

Wilt u/willen jullie een bijdrage leveren om dit initiatief te verwezenlijken, dan kunt u/kunnen jullie zich/je aanmelden bij Cees en Will Griffioen met vermelding welke bijdrage u/jij kan leveren. tel. 477318/cees.griffioen@ziggo.nl

We starten dit initiatief met ingang van dezesondag (22 maart), maar we moeten ons bewust zijn dat de ontwikkelingen zo snel kunnen gaan, dat het toch niet langer verantwoord is en het op enig moment niet meer kan plaatsvinden.

ds. Anne Post



Kerkklokken luidden kwartier lang voor 'hoop en troost'

Afgelopen woensdag werden in heel het land de tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken geluid.

Zo ook de klokken van onze kerk. Hiertoe had de Raad van Kerken opgeroepen om zo een boodschap voor hoop en troost te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus.

Het is de bedoeling dat de kerkklokken ook op woensdag 25 maart en 1 april weer zullen worden geluid.

Laat uw angst niet overheersen



*Laat uw angst niet overheersen,
heb vertrouwen in Gods woord.
Laat 't vertrouwen u beheersen,
tot eenmaal Zijn morgen gloort.*

*Houd u vast aan Gods gelofte
die ons naar Zijn toekomst leidt.
Hij vervult eens de belofte
dat Hij ons van angst bevrijdt.*

*Angst komt immers van de boze,
die daar graag gebruik van maakt.
God helpt onze angst te lozen
zodat die ons niet meer raakt.*

*Angst wil de boze gebruiken
dat die ons als mens verlamt.
Jaagt ons het liefst in de struiken
waar hij ons heel graag in ramt.*

*Laat u dit niet overkomen
weet dat God u steeds behoedt.
Die met liefde blijft omzomen
wat Hij ons voortdurend doet.*

Justus A. van Tricht