



Vanuit de kerkenraad

WEER KERKDIENTEN VANAF ZONDAG 29 NOVEMBER

Ruim 2 weken geleden werd de gedeeltelijke lockdown in verband met het coronavirus verzaamd en kondigde de overheid extra maatregelen aan tot en met 18 november. Naar aanleiding daarvan heeft de kerkenraad toen het moeilijke besluit genomen om in ieder geval tot en met zondag 22 november 2020 geen kerkdiensten of andere samenkomsten te houden in onze kerkelijke gebouwen.

Een moeilijk besluit, omdat we ons bewust waren (èn zijn) van de impact die het zou hebben op onze gemeente(leden), zeker gezien de bijzondere diensten die op de zondagen in kwestie zouden plaatsvinden. In de extra editie van de Zondagsgroet van 8 november hebben wij het besluit, de argumenten en onze moeite met u gedeeld.

Gelukkig zijn de afgelopen weken de besmettingscijfers gedaald en kon de verzwaring van de gedeeltelijke lockdown weer beëindigd worden. Dat biedt weer perspectief en hoop voor de komende tijd.

Vanaf volgende week zondag 29 november zullen er weer fysieke kerkdiensten in de Dorpskerk gehouden worden, uiteraard met inachtneming van de regels zoals maximaal 30 personen, 1,5 meter afstand in èn buiten de kerk en het verplicht dragen van een mondkapje (behalve als u op uw plaats zit).

De bijzondere diensten die uitgesteld waren, zijn nu allemaal weer ingepland: op 29 november zal de bevestigingsdienst van Pieter Koopmans plaatsvinden, op 13 december de bevestigingsdienst van Elly Snaterse en op 27 december (de laatste zondag van het jaar), de herdenking van de overledenen.

Wij zien weer uit naar fijne, bemoedigende diensten waar we elkaar maar bovenal God mogen ontmoeten.

Tot slot willen we als kerkenraad laten weten dat we open staan voor uw vragen of opmerkingen.

Schroom niet om telefonisch of via de mail contact op te nemen met predikant, voorzitter of scribe of één van ons persoonlijk aan te spreken als u daar behoefte aan hebt.

Zo hopen we in deze lastige tijd met elkaar verbonden en in contact te blijven.



Vanuit de Posterie

29 november 16:00 uur Bier & Bijbel plusdienst LIVE!

Op zondag 29 november staat er een plusdienst gepland. Diensten die net even anders zijn.

Voor deze keer is er een Bier & Bijbel bijeenkomst waaraan iedereen kan deelnemen.

We hebben onze ontmoeting in de Dorpskerk en via kerkomroep.nl kan iedereen deze dienst

volgen en meedoen. Het thema is gerechtigheid, een groot thema in de Bijbel waarin de basis ligt in de bekende tekst uit Micha 6:8

*Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.*

Tijdens Bier & Bijbel proberen we, onder leiding van ds. Anne Post en Marianne Verburg, Bijbelse thema's praktisch te maken voor elke dag, bewustwording te krijgen en de Bijbel relevant te maken.



Wil je ongeveer weten wat we gaan doen rond dit thema? Bekijk dan de volgende trailer eens

<https://vimeo.com/394416526>

Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil je meedoen? Meld je aan bij Marianne Verburg, dat kan door haar bijvoorbeeld een Appje te sturen op 06-39842850

De bijeenkomst is live te volgen via kerkomroep.nl en we willen de mogelijkheid creëren dat iedereen ook vanuit huis kan participeren.



29 november 10:00 uur: EXTRA gemeentedienst – bevestiging ambtsdrager

Ik zag er naar uit om te midden van en samen met u als gemeente op 15 november, in een gemeentedienst, Pieter Koopmans tot ambtsdrager te bevestigen. Door alle beperkingen als gevolg van het COVID-19 virus kon dat niet doorgaan. Omdat er voor 29 november om 16:00 uur een plusdienst staat gepland (zie hiervoor) is er de mogelijkheid om deze dienst 's-morgens alsnog te plannen.

Nadere info volgt in de volgende Zondagsgroet.

Voorbede

Wist u dat voorbede een gebed van de gemeente tot God is. Om die reden stond in de vroege kerk, de voorganger die het gebed uitsprak, te midden van de gemeente en sprak het gebed uit richting het altaar. vandaar dat in de protestantse traditie er ruimte is voor stil gebed. We hebben het bij ons in de gemeente gedaan met een inventarisatie van dank en gebedspunten. Ik mis dat ongelofelijk. Maar met een voorbede vanuit de gemeente kan een ieder nu thuis zijn gebed uitspreken, tijdens het stil gebed of zomaar ergens in huis, in de polder en zelfs in de rij voor de kassa. Neem ook uw eigen gebedspunten mee in de voorbede.

Wilt u de komende tijd specifiek bidden voor mw. Trudy van Asselt. Zij is aan het herstellen na een aanrijding met haar scootmobiel en een auto. Schade aan knieën, gezicht en een sleutelbeenbreuk tot gevolg. De eerste dagen had ze bij alles hulp nodig en die wordt haar volop gegeven. Ze is zoals altijd positief van geest en vertrouwt op herstel maar er is nog een weg te gaan.

Ik wil u ook vragen te bidden voor Tanja van der Wel. Sinds een aantal maanden kampt zij met ondraaglijke pijn vanuit haar rug die zich niet laat remmen door pijnstillers. Als u haar ziet wandelen; dat klopt, dat is een van de weinige dingen die ze nog enigszins pijnvrij kan. Laten we een krachtig gebed vormen dat de pijn weggenomen mag worden en een weg naar herstel kan plaatsvinden.

Verbondenheid

In de Zondagsgroet van 8 november jl. schreef ik over het thema verbondenheid, dat we die ondanks alle beperkende maatregelen op andere wijze kunnen vormgeven. Verbonden zijn om onszelf maar bovenal elkaar en onze naasten een 'toekomst vol van hoop' te bieden. Ik ben dankbaar dat die verbondenheid in en om de gemeente zo ervaren is, ook nu, juist nu. Wat voelden we ons welkom geheten in de vieringen van de Maranathakerk.

Ik hoop dat er mensen zijn die samen gekeken hebben. In hele kleine kring en toch samen! Een aantal van u kwam via Zoom samen om na de dienst na te praten; de jongeren hebben een zoom-sessie opgezet om elkaar te ontmoeten. Ik ben ongelofelijk dankbaar wat daar allemaal gebeurt! Over 'toekomst vol van hoop' gesproken! Het deed me denken aan de bijna profetische preek van ds. Esther van Schie van 1 november hier in de Dorpskerk. Zij sprak over de vervolgte Christenen van de gemeente in Jeruzalem. Zo kort na dat uitbundige Pinksterfeest, niet meer samen kunnen komen. En, zei ze, het was Gods bedoeling ook helemaal niet om samen te blijven komen in Jeruzalem. Nee, het evangelie moest verspreid worden en juist in het samenkomen in kleine kring 'verkondigde zij het woord van God' door 'Licht te geven voor hen die in huis zijn.' En als we niet in een eventuele voorzienigheid van God geloven mogen we erop vertrouwen dat 'God de regie niet kwijt is' zoals we afgelopen zondag van ds. Zandbergen vanuit de Maranathakerk konden horen. Deze tijd doet op ons allen een beroep. Juist nu in deze tijd waarin we allemaal geconfronteerd worden met beperkingen, al dan niet opgelegd door overheid en/of kerkleiding, soms onbegrijpelijk maar wel nodig. We mogen bidden om wijsheid voor hen die moeilijke besluiten nemen. God doet in deze tijd op ons allen een beroep, durven we op zijn regie te vertrouwen? De eerste stap is staan in die verbondenheid van het Licht van Christus.

In verbondenheid ben ik ook ontzettend dankbaar dat de kerkenraad (met lef) ervoor gekozen heeft om de dienst waarin we overledenen (recent of in het verleden) gedenken, maximaal toegankelijk te maken. We sluiten aan bij het maximum dat geldt voor de uitvaartsector (tot max. 100). Op 1,5 m kunnen we dan 75-80 mensen welkom heten in de Dorpskerk. Op die manier voorkomen we dat families pijnlijke keuzes moeten maken over al dan niet aanwezigheid. Op die manier is er ook ruimte om onze overledenen te midden van de gemeente te gedenken en

om in verbondenheid om elkaar heen te staan. Juist omdat de diensten bij het overlijden zo beperkt bezocht mochten worden.

Gezien het feit dat de beperkende maatregelen thans afgeschaald worden, plannen we deze dienst op zondag 27 december. Een zondag die dichtbij oudjaar staat, de dag dat vanuit de protestantse traditie overledenen herdacht werden. Het is ook een dag dat het verdriet en het gemis zo groot was gedurende de achterliggende kerstdagen. Daarmee is het juist een zondag om troost en hoop te bieden. Het licht van de geboren Christus te laten branden in ons hart én in de gemeente. Een licht dat we symbolisch kunnen aansteken bijvoorbeeld tijdens de open-kerk woensdagmiddagen, die door Magdalena Koopmans speciaal zijn ingericht om verdriet en gemis te herdenken, juist ook van verloren kinderen. Het is het licht van Christus, dat voor eeuwig ontstoken is.

Dat bindt ons samen!

*U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
Wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
Dan bindt het ons saam,
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.
(Opwekkingsliederen 194)*



In Hem en met u verbonden! ds. Anne Post

Voor de gemeentedienst van 29 november kunt u zich weer inschrijven (maximaal 30 personen (exclusief medewerkers)). Dit kan op een lijst die te vinden is onder de volgende link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/180kiKMVG00kThjywQ5QpjRrZw35DkUwltf9IR8UiOZU/>

Lukt het u niet deze link rechtstreeks in dit document aan te klikken, dan kunt u de link kopiëren en plakken in de zoekbalk van uw browser (bijv. Googlechrome)

Indien u niet in de mogelijkheid bent zelf via de link in te schrijven dan kunt u bellen naar Caroline Groeneveld, 06- 10130559 of

Gerda Blanken, 06-29277157

Zij schrijven u dan in. U kunt u ook inschrijven door de link in het onderdeel 'Agenda' in de kerkapp aan te klikken.



Het vertrek is daar...

*Lieve familie, vrienden en belangstellenden,
Dan opeens is het eindelijk zover, we hopen op 30 november te vertrekken naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG)!! Het waren de laatste tijd spannende weken, wij zouden tussen 11 en 15 november horen wanneer we konden boeken. Het zit namelijk zo, dat er nog geen internationale vliegtuigen PNG in mogen vanwege COVID, maar er sinds september een vliegtuig via de organisatie World Food Organisation is ingezet.*

Deze vliegt één keer per maand. Zij beslissen per maand wanneer ze de maand erna vliegen. Deze maand zouden we dat dus tussen de bovengenoemde datums horen. Het vermoeden was al enige tijd dat dit vliegtuig de 8e of de 15e december zou vliegen, omdat dat in lijn zou lopen met de maanden ervoor.

Maar toen kregen we afgelopen donderdag laat in de avond een mail waarin stond, dat in december het vliegtuig op 2 december om 00:05 uur vertrekt! Eén á twee weken eerder dan we verwacht hadden. Dit kwam behoorlijk binnen....we waren even helemaal perplex. Hoe gaan we dit ooit redden?? Met dat we dat dachten, wisten we dat we dit bij God neer mochten leggen en daarom hebben we gevraagd of Hij ons rust en overzicht wil geven bij deze enorme omschakeling. We zijn vrijdag en zaterdag nog flink van slag geweest, maar daarna mochten we de rust waar we om gevraagd hebben ervaren. Dit is Gods weg met ons, en samen met Hem gaan we deze korte voorbereiding redden!

Familie Beukers in PNG Dankpunten:

- Voor de gezegende autowasdagen in Elspeet en Nunspeet.
- Voor de voorspoedige fondsenverwerving.
- Dat er sinds september één keer per maand een vliegtuig naar Papoea Nieuw-Guinea gaat met veldwerkers voor het Bijbel vertaalwerk, en zo het werk in PNG door kan gaan.
- Dat we de tickets hebben geboekt, en we 30 november hopen te vertrekken!

Bidpunten:

- Bid dat wij gezond mogen blijven totdat wij hopen te vertrekken en ook op het moment dat wij getest worden net voordat we het vliegtuig in gaan.
- Bid voor een voorspoedige voorbereiding totdat we weggaan, dat we overzicht blijven houden.
- Bid voor een goede transitie voor onszelf, maar ook zeker voor Stephany, Britney en Shania. We merken dat dit nu al begonnen is. Het duurt bij elkaar vaak 2 -4 maanden voordat ze er helemaal doorheen zijn.
- Voor alle andere zendelingen die zich voorbereiden om weg te gaan.
- Bid voor alle mensen die ernstig getroffen zijn met het COVID virus, ook binnen ons TFC kregen we hiermee te maken. Met de volgende woorden uit Jozua 1 vers 9 mogen we weten dat God met ons meegaat. We mochten dit als zegentekst meekrijgen vanuit onze kerk:

"Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat bij je." (NBV)

Warme groet, Hans en Gerline, Stephany, Britney en Shania Beukers

